



Stel je eens voor...

Stel je eens voor...

- ...dat het allemaal niet waar is.
- ...dat al die kerkdiensten die hier zijn gehouden over Niemand gingen.
- ...dat niemand ooit luisterde naar de uitgesproken gebeden.
- ...dat de liederen die zijn gezongen nooit verder kwamen dan het plafond.
- ...dat Jezus een timmerman was uit Nazareth, die tragisch aan zijn eind kwam en nooit opstond uit de dood.
- ...dat niemand dus verloren is en niemand gered.
- ...dat Abraham zijn avontuurlijke aard aanzag voor het volgen van een God die nooit bestaan heeft.
- ...dat de hemelse glans op het gezicht van opa, toen hij zijn laatste adem uitblies, niets anders was dan de flakking van een uitgaande kaars.
- ...dat boeddhisme, islam, én christendom zijn voortgekomen uit de angstige fantasie van mensen.

Of, stel je eens voor...

- ...dat de absurde boodschap van de kerk klopt.
- ...dat Abraham werkelijk de stem hoorde van de enige ware God.
- ...dat God zich volkomen liet kennen in Jezus, de timmerman van Nazareth.
- ...dat engelen zich verheugen over één mens die terugkomt bij God.
- ...dat al onze gebeden gehoord worden door God.
- ...dat de Bijbel het boek der boeken is.
- ...dat de hemelse glans waarmee opa ontsliep werkelijk een voorbode was van de heerlijkheid ná dit leven.
- ...dat een ieder die gelooft in Jezus Christus eeuwig leven heeft.

Waar word je blijer van?