



In dit nummer: interview met Johan Sparreboom, lezing van Sjaak van den Berg over roeping in deze tijd, Jelle Knol over zijn weg gaan, nieuws over Areopagus Young, de Kronieken van Kees, Jan Sonneveld over innerlijke monoloog, recensie van 'Peinzen met Prediker', Exodus in de Cloud, en nog meer.

1. BIJ JE ROEPING BLIJVEN - INTERVIEW MET JOHAN SPARREBOOM

In deze Company of Preachers is 'roeping' ongemerkt een rode draad geworden. De moed om in deze spannende tijden predikant te zijn, kun je leren. Je proeft het in het gesprek dat Kees en Nels met Johan Sparreboom hadden over zijn gang door de kerk. Te midden van al het geweld in het wereldnieuws en de 'vervlakking', in onze kerk of in de samenleving, probeert hij in het oog te houden dat zijn roeping de verkondiging van het evangelie is. En dat dat misschien ook hele concrete vorm aanneemt door met de jongeren van je gemeente naar Rwanda een diaconale reis te ondernemen, waarbij je zelf niet buiten schot blijft. 'Ik ga ook mee', zegt hij. Hoe mooi is dat!

Zijdelings in het interview horen we van zijn eigen 'company of preachers', de bevriende collega's met wie hij al jaren optrekt. Iets om jaloers op te zijn. Mocht je dat nu niet hebben, maar ergens zoiets wel zoeken, laat het me weten. Wie weet kunnen we op ongedachte manieren jullie bij elkaar brengen. Dit 'gemeenschapsvormende' willen we ook nadrukkelijk onderdeel van Areopagus laten zijn.

[Lees hier het interview.](#)



2. ROEPING - LEZING VAN SJAAK VAN DEN BERG

Wie voelt zich geroepen? Rond deze tijd wordt in gemeenten gezocht naar nieuwe ambtsdragers en in de synode van de Protestantse Kerk wordt gesproken over de toekomst van het ambt. Net als in de tijden van Samuel kunnen we als predikers zelf ook het gevoel hebben dat 'het woord van God schaars geworden is'. Wat verlangen we naar goede woorden van God die ons richting geven! Maar kunnen we het zelf nog wel, luisteren? Sjaak hield in oktober een lezing over *roeping* op de ontmoetingsochtend van de Confessionele Beweging. Daarin zet hij breder uiteen hoe remmend onze cultuur werkt op het verstaan van onze roeping, maar wijst hij ook een weg hoe we misschien juist in deze tijd van verlegenheid, in kwetsbaarheid en dienstbaarheid, onze roeping kunnen hervinden.

[Download hier de tekst.](#)



3. ROEPING ALS WEG - INTERVIEW MET JELLE KNOL

Verhalen van roeping, van de Stem die gehoord wordt, moeten we met elkaar delen, zei Sjaak. Dat doen we dan ook graag bij de IZB, onder andere in de Company of Preachers. We helpen elkaar zo te zien dat roeping geen theoretische, maar geleefde werkelijkheid is. Een begaanbare weg. Nels heeft daarom Jelle Knol over zijn roeping gesproken. Jelle hoorde in zijn stageperiode al dat die verhalen er ook in de gemeente in overvloed zijn, maar dat we verlegen zijn om die met elkaar te delen. Omdat ze zo 'vreemd' klinken in onze moderne tijd. Tegelijk kun je lezen

dat ook bij Jelle roepingsverhalen echt niet identiek zijn aan succesverhalen, maar het zijn wel *echte* verhalen. Prachtig is zijn ervaring dat je als predikant vooral 'niet bang' hoeft te zijn.

[Download het interview hier.](#)



4. AREOPAGUS YOUNG: 'EEN DAG VAN 10 TOT 10'

JAI!, een nieuwe Areopagus Young activiteit is bedacht. Areopagus Young is voor iedereen aan het einde van de studie, voor als je in je eerste gemeente staat, of je hebt een andere baan maar je wilt contact houden met predikantschap en theologie: laten we een dag met elkaar optrekken, van 10 tot 10.

Dit is het format: vrijdag 16 februari om 10 uur zien we elkaar op De Wittenberg in Zeist. We maken er een beweeglijke dag van. Een mix van gein en contact, van gesprek en verhalen delen, van studieuze input en reflectie, en momenten van gebed en contact met je roeping.

We hebben deze dag in het bijzonder aandacht voor het avondmaal, zowel heel praktisch als theologisch.

[Lees meer en meld je aan.](#)



5. KRONIEKEN VAN KEES

De komende tijd zal Kees ons van tijd tot tijd in een dagboek op de hoogte houden van wat er zoal op zijn pad komt, in zijn nieuwe rol als Theoloog des Vaderlands. Hij schrijft in zijn eerste bijdrage over de Amerikaanse auteur James Baldwin en de roeping van kunstenaars en predikanten. Waar raken die elkaar?

[Lees hier meer.](#)



6. COLUMN JAN SONNEVELD - MONOLOGUE INTERIEUR

Ergens hopen we dat deze nieuwsbrief datgene stimuleert, waar Jan het deze keer over heeft, de *monologue interieur*. We proberen je te voeden met allerlei stemmen en observaties om je innerlijke monoloog gaande te houden, je gedachtenstroom aan te vullen, zodat je niet droog komt te staan. Een nieuwe preek kan onmogelijk ontstaan als er vanbinnen bij ons langzamerhand dingen vastroesten. We hopen dat je bij ons nieuwe taal opdoet, nieuwe ideeën, of het ergens heel erg mee eens óf oneens bent. Beide laten je voelen waar je vuur zit.

[Download de column.](#)



7. RECENSIE DOOR NELS VAN PAUL VISSER, PEINZEN MET PREDIKER: OBSERVATIES VAN EEN GELOVIG REALIST

Trouw blijven aan je roeping, kan alleen maar als je zelf blijvend luistert. In onze gereformeerde traditie is dat heel concreet in het zelf blijven luisteren naar de Bijbel. Van de hand van Paul verscheen deze bundel meditaties over Prediker, waarvan Nels je in deze recensie een indruk geeft. Wellicht helpt het jezelf op weg om ook eens zo'n boekje als Prediker te bepreken. Oud goud.

[De recensie lees je hier.](#)



8. DE CLOUD: EXODUS

Ook in deze editie een volgende aflevering van 'De Cloud', deze keer gewijd aan Exodus. De lijst van boeken voor Genesis werd wel heel lang. Nu laat dat iets moois zien van een oude én nieuwe, een levende én groeiende traditie van schriftstudie, maar het is misschien iets te veel van het goede als katalysator van een mooie preken-serie. Voor Exodus hebben we het ambitieniveau teruggebracht tot het werkbare om concrete aanbevelingen te doen voor commentaren en preekhulpen.

[Overzicht Exodus.](#)



9. ALLERLEI EN GROET

Mocht je voor advent en kerst nog op zoek zijn naar ideeën, dan kun je misschien inspiratie opdoen in het nieuwe boek van Stefan Paas, *Vrede op*

aarde. Bij de [Theologie Podcast](#) legde hij mooi uit wat zijn insteek is. Met dit verse missiologische boek gaan we de aankomende tijd natuurlijk ook bij Areopagus aan de slag.

Zelf luisterde ik te midden van het tumult van afgelopen weken naar [Thought for the Day](#), de dagelijkse bezinnende podcast van de BBC. Alleen al de typisch Britse *calm* en wijsheid van de stemmen geven een sfeer van bescheidenheid en begrip die onze wereld keihard nodig heeft. Wat is het mooi als christendom sámen met andere religies ook verbindende kwaliteiten blijkt te hebben.

Dit is de eerste Company of Preachers waar ik zelf aan heb bij mogen dragen. Een paar weken geleden werd ik bevestigd in een prachtige dienst in de Sint-Joriskerk in Amersfoort. We zoeken komende tijd binnen Areopagus naar een nieuwe taakverdeling waar ieder tot zijn recht komt. Kees heeft genoeg hooi op zijn vork als Theoloog des Vaderlands. Voor mij is dit een mooie vorm om helemaal in de breedte van de Company of Preachers in te groeien. Laat ons vooral weten wat je ervan vindt op areopagus@izb.nl.



**Collegiale groet,
mede namens Paul, Nels, Marieke en Kees,
Teun de Ridder
t.deridder@izb.nl**